

GAMBIAS VENNER

Referat fra generalforsamlingen i Gambias Venner:

Sted: Mejeriet, Kirkegade 1. 6880 Tarm.

Dato: den 21 maj 2022. kl.13.00

Dagsorden: Jfr. Vedtægternes § 4:

Fremmødte: Formand, Inga Bendorff, Næstformand Momodou Camara, Sponsoransvarlig Jette Sørensen, kasserer Steen Andersson, Sekretær Ditte Noesgaard.

Menig medlemmer: Louise Conteh Camara, Karl Erik og Mona Pedersen, Elin Holmberg.

Afbud fra: Sona Camara og Ivar Christensen.

Referent: Ditte

- 1) Elin blev enstemmigt valgt til dirigent
- 2) Karl Erik og Mona blev enstemmigt valgt til stemmetællere.
- 3) Siden sidste årsberetning har Jette og Inga været afsted 2 gange til Gambia.
Se venligst vedhæftet Bilag nr.1.
Ligeledes findes vedhæftet beretning fra sponsoransvarlig. Bilag nr. 2.
Momodou oplyste at vi nu laver bladet i fysik form. Dette er et ønske fra medlemmerne.
Thomas, der har lavet vores hjemmeside, vil få 1000 kr. som påskønnelse for sin hjælp i år.
Momodou foreslår, at der bliver lavet en skriftlig samarbejdsaftale mellem Gambias Venner og den nye samarbejd's by Wassadou. Dette kommer med som punkt på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.
- 4) Regnskabet bliver gennemgået og godkendt enstemmigt.
Punkter til næste bestyrelsesmøde: Drøfte likvide beholdninger. Kan rejseophold betales med pengene fra Kulturstyrelsen? Da støttebeløbet afhænger af hvad vi bruger året før?
- 5) Næste års medlems kontingent blev fastsat til det samme som i nuværende år.
Uforandret 100 kr., ægtepar 200 kr., firmaer 300 kr.
- 6) Forslaget til ny §10 vedtaget.
- 7) Inga og Jette er på genvalg. De blev begge enstemmigt genvalgt.
- 8) Iver og Sona vil gerne fortsætte som suppleanter. De blev begge enstemmigt genvalgt.
- 9) Foreløbigt fortsætter vi med den nuværende revisor. På næste bestyrelsesmøde vil bestyrelsen drøfte revisor udgifterne. Der kan evt. indhentes tilbud fra andre.
- 10) Intet.

Mødet hævet kl. 15

Ditte.

Tillæg nr. 1.



DANISH/GAMBIAN FRIENDSHIP SOCIETY: GAMBIA'S FRIENDS

Bank 910 6284000

GAMBIAS VENNER

Formandens beretning.

Siden sidste generalforsamling har Sponsoransvarlige Jette og jeg været i Gambia 2. gange, pga. coronaen har forskubbet vores årlige betaling af sponsorbørn.

Godt ankommet til Gambia på den 1. tur, startede vi den 20 maj 2021 med at køre i banken. Banken ville ikke lade os hæve pengene, selvom vi havde styr på alle de dokumenter, de bad om sidst. Efter at have diskuteret med dem i en time, hentede Jette Sarjo, vores chauffør, så han kunne høre om vi havde forstået det korrekt. Vi skulle jo holde et uofficielt møde med en ny søsterforening om aftenen og havde brug for deres hjælp.

Vi, Gambias Venner, havde inviteret søsterforeningen til et uformelt møde med efterfølgende middag på Kunta Kinteh. Der kom syv personer, alle bestyrelsesmedlemmer.

Jeg startede med at fortælle, at jeg havde bedt Sarjo hjælpe med at klarlægge problemet i banken (pga. sproget). Professoren Sidibeh (der er formand i søsterforeningen) blev meget vred og råbte hvad Sarjo lavede her, hvor han intet havde at gøre. Jeg prøvede at komme igennem med en forklaring, men professoren råbte: "Er du konen?" og jeg svarede "Nej, jeg er formanden!"

Han spurgte Sarjo, hvad han kunne fortælle om foreningen, Sarjo fik aldrig en chance for at svare, for professoren råbte, at han skulle forsvinde derfra, og hvis Sarjo ikke skred, havde professoren sine "børn" (som han kaldte bestyrelsen) med, som kunne smide ham ud.

Vi var chokerede. Dette var et uofficielt møde og professoren råbte igen "forsvind". Alle, han havde med, var tydeligt bange for ham, da de alle sad og kiggede ned i bordet.

Alle i restauranten fulgte med i, hvad der foregik. Så overtog han mødet og bød Jette og mig velkomne og præsenterede sine "børn". Så gennemgik han det skema for turen, som jeg havde lavet og delt ud, for han var en travl mand og skulle videre - han uddelegerede, hvem der skulle gøre hvad i søsterforeningen sammen med os.

Derefter forlod han mødet, og bestyrelsen fulgte med ham uden et ord

Dagen efter fik vi fat i Dampha angående Tin-og registreringsattest, som banken ville have. Men Tin-og registreringsattest var heller ikke nok for banken, de skulle fornyes hvert år og var ikke fornyet siden 2014.

Så vi fik kontakt til Chefen Lamin, ved MOJ, han ville hjælpe os med en ny registrering. Han sagde at der stod forkert navn, der stod Gambias Friendship, der skulle stå Danish Gambias Friendship. Det tog tre timer og kostede 4200 Dalasi.

Sidst på dagen var vi ude og købe 95 sække ris et sted Sanusey fra søsterforeningen havde fået besked, på vi skulle handle.

Den 21. maj delte vi ris ud fra depotet efter coronaforskrifterne, kvinderne var meget glade og taknemlige.

Vi talte at der var 17 sække ris, inden der blev låst.

Jette, Alkali fra søsterforeningen og jeg selv, startede tidligt næste morgen med at betale sponsorbørn på skolerne på vej til Sintet.

På Sibanor, Mayrk, Bondali, Sintet/ Kalagi følte det som at være på politisk kampagne for professoren, jeg fik ikke en chance for at præsentere mig selv. Når jeg afbrød Alkali, fortsatte han bare med at snakke om professoren og søsterforeningen, han ignorerede mig fuldstændig. Det var aftalen hjemmefra, at jeg skulle fortælle, at Vincent var ude, og jeg var den nye formand.

I landsbyen Sintet var det varmt og et stort kaos.

Skolen var varslet for sent, om at vi kom, og der var ingen takkebreve eller fotokopier af børnenes årskarakterer klar, men vi fik da betalt. Vi fik også delt ris ud til de børn som havde en sponsordonation på ris.

Senere stod det på uddeling af myggenet. Formanden for kvinderne, som er meget velorganiseret, havde valgt de 50 kvinder, der var vores målgruppe, nemlig gravide og de, der havde børn under to år. Så uddelingen gik så nemt og fint.

Vi fortsatte til Farafenni, hvor vi overnattede, da det er langt til Sami Madina. Vi ankom meget tidligt næste morgen til Sami Madina pga. af varmen, og blev modtaget af byens overhoved.

Sami Madina er utrolig fattig og indbyggernes største problem er mangel på vand, da deres brønde er udtørrede. De drikker derfor fra floden og bliver syge.

Sundhedsklinikken i byen lider meget pga. denne vandmangel, de fødende må gå syv km. for at få hjælp der hvor de har vand. De er virkelig hårdt pressede både med underbemanding, og fordi de omkringliggende 50 landsbyer hører til denne klinik.



GAMBIAS VENNER

De har virkelig brug for en ny vandboring, en større tank og solceller på vandtanken.

Evaluering med søsterforeningen: 29 maj kl.11 på Kunta Kinteh

Der kom fem bestyrelsesmedlemmer fra søsterforeningen, plus Jette og undertegnede.

Vi spurgte ind til de 2 sække ris, der var mindre i depotet, som professoren og sekretæren havde givet væk, men fik det svar at det havde de ret, til hvis jeg kunne skrive under for nogen, kunne de også.

Kanimang Camera styrede mødet, han oplyste at det var han udvalgt til af professoren. Vi nævnte, at vandet løb på vores depot, måske netop derfor var vandregningen høj. Det ville blive ordnet, jeg tilbød dem penge til det, men det afslog Kanimang.

Vi aftalte at de sidste sække ris skulle uddeles den 1.juni, hvor vi var på depotet, søsterforeningen lovede at ringe til de kvinder der stod på venteliste.

Kanimang sagde, - at nu måtte vi få styr på hvor mange foreninger der var i Sintet, da Sintet kun bestod af koner og kærester. Jeg svarede, at der var Gambias Venner og at Vincent havde startet en ny forening, det havde han lov til, det kunne vi ikke gøre noget ved. Alkali bakkede mig op og sagde det havde han på skrift. Desuden havde Kanimang ifølge Dampha selv en søster i Sami Madina, og dem vi købte ris hos var også familie.

Den 1. juni var vi på depotet som aftalt, Alkali var forbi om formiddagen, hvor der blev betalt nogle børn. Om middagen var vi igen i banken for at hæve vores penge, men nu ville de have alle bestyrelsesmedlemmers ID i Danmark, derfor kontaktede jeg Momodou i Danmark, som hjalp os med at løse det problem, hvorefter vi fik pengene. Vi var resten af dagen på depotet, men der kom aldrig nogen kvinder for at hente ris.

Den sidste dag dernede ringede jeg til Kanimang og spurgte til de sidste 13 sække ris, og hvorfor der ikke kom nogen kvinder den 1. juni. Han havde været på rejse og havde givet beskeden om uddelingen videre til professoren.

Vandregning betalt: 3002,0 Dalasi

Grundskat betalt: 3659,2 Dalasi

(Vi kan ikke arbejde med søsterforeningen den må opløses)

Den 4. september 2021, deltog Jette og jeg i Foreningernes dag i Esbjerg, sammen med 43 forskellige foreninger.

Det var en festdag med en stor scene midt på torvet, hvor der var dans, musik og anden underholdning.

Gambias Venner blev annonceret af en konferencier igennem højtalerne på torvet. Han fortalte om vores gode arbejde med at skaffe sponsorer, og at vi netop den dag samlede penge ind til myggenet. Det blev til 2700 Kr. til myggenet den dag.

Danske bank har kontaktet mig angående diverse oplysninger om foreningen. Den 25.september,2021, er der afsendt bestyrelsesoversigt, hvor Ivar Christensen er tilføjet,

-tilladelse fra indsamlingsnævnet,

-referat fra generalforsamling maj.2021,

-årsregnskab fra 2020

-vores CVR nr.

CVR nr.er netop er blevet fornyet for 3 år ved VIRK, -Det centrale virksomhedsregister.

Kulturstyrelsen: Vi har fået bevilget 26.083,03 kr. fra Kulturstyrelsen til drift, baseret på regnskab fra 2019 og 2020, hvor vi ingen penge brugte, da vi ingen penge havde at arbejde med.

Det er Erling, der har medarbejder signatur, så det er kun ham, der kan sende ansøgningen ind. Det er ikke tilladt formanden at have denne.

Den 19 november 2021 sendte bestyrelsen i GV et brev til den tidligere søsterforenings formand professor Sidibeh og til Kanimang Camara for at opsigte samarbejdet pga. manglende tillid. Prof. Sidibeh nægter at acceptere dette og gør krav på depotet. Søsterforeningen i Gambia kan forsætte deres egen forening i Gambia, men samarbejdet med os er **slut** og ifølge vedtægterne helt lovligt.

Jette og Inga rejste til Gambia den 28. februar 2022, for at betale sponsorbørn og dele myggenet og ris ud for de indsamlede penge, 30.500 kr.



GAMBIAS VENNER

Der blev købt 117 myggenet og 103 sække ris. Alle myggenettene gav vi Wassadou, og risene blev distribueret fra flere forskellige steder, da professorer Sidibeh ikke ville aflevere nøglen til depotet. Det var en stor udfordring.

Vi startede med at tage til politistationen i Kanifing med vores papirer på depotet, da den forhenværende søsterforenings formand Sidibeh ikke ville aflevere nøglen. Politiet sagde, at vores papirer var i orden og ringede til professoren, der blot kaldte politiet for korrupt og havde taget imod bestikkelse. Det ville politiet ikke finde sig i og spurgte om han ville for retten med den udtalelse.

Vi vendte tilbage til politiet en uge senere og talte med en højere ansat. Han sagde, da det var en civilsag, skulle vi selv finde en sagfører og føre en sag mod professoren.

Vi holdt et møde med chefen ved KMC, - Kanjura, han ville se forskellige papirer og fortalte at det var Momodou i Danmark, der søgte oplysninger. Det startede allerede i 2017 med at Momodou ville vide hvilken status depotet havde, og hvem der betalte jordskat og vand. Kanjura regnede med at Momodou Camara var med i søsterforeningen i Gambia, pga. at han ofte kontaktede KMC. Han fortalte, at det var Momodou der forsynede prof. med oplysninger og kvitteringer, også om hvad der foregik i Danmark.

Den forhenværende søsterforening har ingen ret til vores papirer.

Jeg talte med politikommissær på Banjul hovedkontor, Demba Sowe, den 3. højst rangerende, han sagde også at vi skulle have en sagfører, der skulle bede prof. om nøglen, vi skulle ikke have kontakt med prof. fordi, - hvis vi skulle i retten, kunne han bruge det imod os. Han nævnte, at hvis han nægtede kunne han blive anholdt.

Jette og Inga kontaktede en sagfører, der netop havde vundet en sag imod en korrupt borgmester. Han hed Adboulie Fatty, han ville skrive et brev til prof. Sidibeh og Kanimang Camara om at aflevere nøglen til depotet. Han vil føre sagen, hvis den går i retten, da han mener at jorden på depotet er værd at kæmpe for.

På den sidste tur i Gambia er der kørt meget ekstra, da vi ikke kunne bruge depotet til betaling af børn og uddeling af ris. Mange børn blev hentet til hotellet og betalt der. Angående risene måtte det også foregå i små etaper rundt omkring.

Dagen efter kørte vi til Sintet og fik betalt sponsorbørn, de var klar til at modtage os da vi kom, da de havde fået besked i god tid, så alt det gik fint. Børnene havde udviklet sig og var blevet lidt frække og drillede, det var herligt.

Der var doneret 61 sække ris til sponsorbørn, fra deres danske sponsorer, de blev så lykkelige for risene og takkede og bad for os.

Inden vi rejste fra Gambia, blev der betalt:

Vand regning, 1350 Dalasi

Jordskat, 1498 Dalasi

16. april har Jette og jeg har stået med vores lille stand i Broens indkøbscenter. Det gav ca.2200 kr.

Så vi kan nu donere den solcelle i Wassadou de mangler, til 1400 kr. så de kan få fyldt deres vandtank hurtigere.

30 april deltog Jette og jeg i Cisu's generalforsamling, Steen måtte melde afbud.

Der blev stemt om den nye strategi for 2025. Den store ulighed mellem rig og fattig er blevet endnu større, derfor forhandler Cisu med UM om IKKE at udhule bistand ydelsen til den 3. verden.

Der blev diskuteret om, hvor mange fuldmagter man måtte medbringe fra foreningerne til generalforsamlingen, der blev foreslået en APP, så man kunne følge med i generalforsamlingen på en skærm hjemmefra og stemme på den måde.

Det var spændende at få en snak med de andre organisationer og høre om deres arbejde, da vi havde pause.

-Inga, formand

Tillæg 2.



DANISH/GAMBIAN FRIENDSHIP SOCIETY: GAMBIA'S FRIENDS

Bank 910 6284000

GAMBIAS VENNER

Sponsorrejse 2021

Vi, Inga og jeg, tog til Gambia i maj 2021 under coronaen. Vi skulle betale foreningens sponsorbørn. Det var vigtigt, at komme derned, da Inga skulle præsenteres som foreningens nye formand.

Der var restriktioner på skolerne, bl.a. blev vi scannet og fik målt feber på flere skoler. Desuden var mundbind og afspritning af hænder obligatorisk på alle skoler.

Det blev igen et dejligt gensyn med alle børnene og trods corona situationen var alle glade og smilende. Der var nogle børn, som var stoppet med deres skolegang eller flyttet til andre skoler eller til udlandet. Sponsorer til disse børn, har alle valgt at tage et nyt barn, så stor tak for det.

Sponsorrejse 2022

Inga og jeg var i Gambia i marts i år for at betale foreningens børn. Med på turen havde vi et ægtepar. Denne gang var der ingen restriktioner pga. corona situationen. Dog blev hænderne sprittet mange, mange gange. Vi besøgte mange skoler omkring depotet og hvis ikke vi traf børnene, måtte de denne gang komme til hotellet. Vi kunne ikke komme på foreningens depot i Kanefing, da vi ikke kunne få nøglen dertil af en tidligere formand for den fyrede søsterforening. Det var meget besværligt at få børnene til hotellet og kostede ekstra i kørselsudgifter.

Trods dette blev det et herligt gensyn med børnene og alle så ud til at have det godt. Vi skulle denne gang besøge vores nye skole i landsbyen Wassadou. Denne landsby er nu foreningens nye sted, som vi skal hjælpe, en meget fattig landsby.

Ved ankomsten til landsbyen blev vi modtaget af nogle kvinder, som sang spillede og dansede for os. Vi skulle deltage i dansen og det gjorde vi.

Så talte landsbyens øverste leder til os og herefter gik vi til børnehaven, hvor vi skulle betale for 6 børn. Hvilket herligt syn, da en børnehaveklasse kom bærende med deres små træstole på hovedet. Børnene var meget generte og vidste ikke lige, hvad der foregik. Måske havde de ikke set et hvidt menneske før.

Også i år var der børn, som var stoppet af en eller grund, en var flygtet til Senegal.

De fleste sponsorer har sagt ja til at støtte et nyt barn, tak for det. Mens vi var i Gambia, fik vi nye sponsorer og med de "gamle" sponsorer har vi nu 20 børn i Wassadou.

